

Liturgie Kerkdienst Groot Nieuws Radio

Zondag 5 april 2020 - 10:00 uur

Welkom bij de kerkdienst van Groot Nieuws Radio. We zien uit om - ook op afstand - met elkaar verbonden te zijn deze zondagmorgen. Ds. Paul Visser spreekt over het thema 'Duiden of doen'. In deze dienst wordt de muziek verzorgd door de band LEV (akoestisch). Volg de dienst via grootnieuwsradio.nl, de app, interactieve tv, DAB+, Facebook of YouTube. We wensen je een gezegende dienst toe!

Welkom

Votum & groet

Zingen: Morgenlicht

*In de stilte van de morgen,
als de wereld weer ontwaakt,
ik de vogels zacht hoor fluiten
en de zon voel door de ruiten.*

*In de stilte van de morgen,
als mijn adem wolkjes blaast
en de nieuwe dag begint,
bid ik dat uw liefde wint
in wat ik doe vandaag*

*In de stilte van de morgen
ga ik eerst op zoek naar U.
In uw trouw ben ik geborgen;
U zult altijd voor mij zorgen.*

*In de stilte van de morgen
nodig ik U bij mij uit.
Bewoon de kamers van mijn hart,
overstem wat mij verwacht.
Heer, maak mij tot uw thuis.*

*Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.*

*In het morgenlicht
zie ik uw gezicht.*

*In de stilte van de morgen
zing ik: Heer, U bent zo goed.*

*Wie ben ik dat U mijn leven
in uw plannen hebt geweven?*

*In de stilte van de morgen
leg ik alles voor u neer.*

*Al mijn zorgen en mijn zonden
houden mij niet meer gebonden,
want ik weet: U bent mijn Heer*

*Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.*

*In het morgenlicht
zie ik uw gezicht.*

Gebed

Zingen: Ontwaak

*Ontwaak, mijn ziel wordt wakker
Ontwaak, en zing voor God*

*Zing de zon tevoorschijn,
de nacht ligt achter ons
Prijs Hem om zijn goedheid, grote liefde,
trouw aan ons
wij zullen blijven zingen
tot de nieuwe morgen komt*

Zingen: Uw liefde wint elke strijd

*Heer, U leidt mij door uw hand
toont mij het beloofde land
Ook als pijn mijn hart verlamd
Uw liefde wint elke strijd*



*Is mijn angst als Jericho
zijn de muren metershoog
is mijn hart verdord en droog
Uw liefde wint elke strijd:
Mijn wapen, mijn veiligheid*

*U die reuzen verslaat
en bergen verplaatst
U die ketens verbreekt
van wat is geweest
breek de leugens en angst
uw woord duurt het langst
want niets is ooit onmogelijk voor U*

*Er is hoop, ook in de pijn
als er oorlog woedt in mij
als er nergens licht meer schijnt
Uw liefde wint elke strijd
Mijn wapen, mijn veiligheid*

*U die reuzen verslaat
en bergen verplaatst
U die ketens verbreekt
van wat is geweest
breek de leugens en angst
uw woord duurt het langst
want niets is ooit onmogelijk voor U*

*De grootste naam, de hoogste naam
de mooiste naam is Jezus
Die redding geeft, die ketens breekt
voor eeuwig Koning, Jezus*



*U die reuzen verslaat
en bergen verplaatst
U die ketens verbreekt
van wat is geweest
breek de leugens en angst
uw woord duurt het langst
want niets is ooit onmogelijk voor U*

Zingen: Jezus alleen

*Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.*

*Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.*

*Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.*

*Door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.*

*Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!*

*Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.*

*Geen levensangst, geen stervensnood;
Dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga.*

*Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
In die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!*

Bijbellezingen

Psalm 44:18-27

Efeziërs 4:1-3

1 Petrus 5:8-9

Zingen: Fundament

*Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus' Naam*

*Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus' Naam*

*Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer
Hoogste Heer*

*Ook als de nacht mijn zicht vervaagt
Toont Hij zijn liefde die mij draagt
Al woeden stormen om mij heen
Mijn anker rust in Hem alleen
Mijn anker rust in Hem alleen*

*Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer
Hoogste Heer*

*Hij is Heer
Hoogste Heer*

*Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer
Hoogste Heer*

*Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer
Hoogste Heer*

*Wanneer Hij komt met luid geschal
Weet ik dat Hij mij kennen zal
Bekleed met zijn gerechtigheid
Ben ik van Hem in eeuwigheid*

Preek ds. Paul Visser

Thema: Duiden of doen

Luisterlied: God is met ons

Vervolg van de preek van ds. Paul Visser

Luisterlied: Jezus onder ons

Gebed

Zingen: De kerk van alle tijden

*De kerk van alle tijden, kent slechts één vaste grond
't is Christus die door lijden zijn volk aan Zich verbond
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af
't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf*

*Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen
één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil'ge dis
één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is*

*Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht, heeft zoveel kracht
Als die van onze Heer*

*God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt
door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt
Al roepen van de torens, de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen wordt klagen een gezang*

Zegen

Vragen over de dienst?

Na de dienst is er een nabespreking met ds. Paul Visser. Stel je vraag via www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst of via whatsapp naar 0627065112.

Maak deze kerkdiensten mogelijk

Vandaag hebben we samen een mooie kerkdienst mogen beleven. Dit initiatief starten we als Groot Nieuws Radio in een tijd waarin veel kerken geen reguliere diensten kunnen houden. Dit project hebben we niet opgenomen in onze begroting. Wil je deze kerkdiensten mogelijk maken? Dat kan op verschillende manieren!

- 1) **Word vriend van Groot Nieuws Radio** en steun maandelijks ons werk. Meld je aan via www.grootnieuwsradio.nl/vriend en ontvang een mooi welkomstcadeau!
- 2) **Gift via iDeal**. Ga naar www.grootnieuwsradio.nl/gift
- 3) **Gift via Tikkie**. Scan onderstaande QR-code met je smartphone.
- 4) **Overboeking**. Dat kan op rekening NL29RABO0319001008 t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio o.v.v. kerkdienst

Hartelijk dank!

