

## **Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio**

Eerste Paasdag, zondag 12 april 2020 om 10:00 uur

**De Heer is waarlijk opgestaan!** Goedemorgen en welkom bij de kerkdienst van Groot Nieuws Radio op deze Eerste Paasdag. Henk Stoorvogel spreekt over het thema 'De Derde Dag' en LEV leidt de aanbidding. Volg de dienst via [grootnieuwsradio.nl](http://grootnieuwsradio.nl), de app, interactieve tv, DAB+, Facebook of YouTube. Gezegend Paasfeest!

### **Zingen: Juicht, want Jezus is Heer**

*Juicht, want Jezus is Heer,  
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere  
Van Hem, die ons liefheeft.  
Hij is verrezen en leeft,  
Jezus, de Koning, die mensen  
Het leven weer geeft.*

*Liefde bedekt zijn schepping,  
De bloemen, de vogels, het gras.  
Zou Hij dan jou vergeten,  
Jezus, die blinden genas, verrees.*

*Wees als een boom die vruchtdraagt,  
Ieder seizoen op zijn tijd.  
Drink van het levend water,  
Jezus, de bron voor altijd, verrees.*

**Welkom, votum & groet**

**Gebed**



**Zingen: Waarom**

Waarom bleef U zo stil  
Toen ze U vroegen  
Bent U de koning der Joden  
Waarom bleef U zo stil  
Toen ze U sloegen  
En aan een kruis wilden doden

Dacht U aan ons  
En dat U de Vader zou zien  
Dacht U aan ons  
Misschien

Waarom vocht U niet terug  
Toen ze U vonden  
En als een dief wilden vangen  
Waarom vocht U niet terug  
Toen ze U bonden  
En aan een hout wilden hangen

Dacht U aan ons  
En dat U de Vader zou zien  
Dacht U aan ons  
Misschien

Waarom zei U geen woord  
Toen ze zo spuugden  
En U bespotten en lachten  
Waarom zei U geen woord  
Toen ze U duwden  
En U naar Golgotha brachten

Dacht U aan ons  
En dat U de Vader zou zien

**Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon**

Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
De Zoon van God als mensenzoon.  
Hij diende ons als een knecht  
En heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:

*Zie onze God, de Koning-knecht,  
Hij heeft zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept  
Om te dienen iedere dag,  
Gedragen door zijn liefd' en kracht.*

*En in de tuin van de pijn  
Verkoos Hij als een lam te zijn,  
Verscheurd door angst en verdriet  
Maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.*

*(refrein)*

*Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard' en hemel schiep,  
Vergaf de hand die Hem sloeg.  
De Man, die onze zonden droeg.*

*(refrein)*

*Wij willen worden als Hij.  
Elkanders lasten dragen wij.  
Wie is er ned'rig en klein?  
Die zal bij ons de grootste zijn.*

*(refrein)*

**Zingen: Morgen dans je weer**

*Prijs Hem, In je dag voor zorgen  
In je angst voor morgen  
Zing, zing dan je lied en prijs hem  
Als de storm tekeergaat  
Als je nergens licht meer ziet  
Want God vergeet jou niet*



*Hij heelt je hart  
Je huilt niet meer  
Hij maakt je heel  
En morgen dans je weer*

*Hij heelt je hart  
Je huilt niet meer  
Hij maakt je heel  
En morgen dans je weer*

*Prijs Hem  
Laat de hele wereld weten  
Dat God ons niet is vergeten  
Wij zingen samen*

*Prijs Hem  
Want zijn liefde redt ons  
Prijs Hem  
Want zijn Woord bevrijdt ons  
Prijs Hem  
Wij zingen samen*

*Prijs Hem  
Onze God is machtig  
Prijs Hem  
Wat Hij maakt is prachtig  
Prijs Hem  
Hij houdt alles overeind  
Zijn liefde kent geen eind  
Zijn liefde kent geen eind*

*Hij heelt je hart  
Je huilt niet meer  
Hij maakt je heel  
En morgen dans je weer*



*Er komt geen einde aan zijn koninkrijk  
Want Hij komt terug*

En Hij zal Koning zijn  
En Hij zal Koning zijn  
En Hij zal Koning zijn  
En Hij zal Koning zijn  
En Hij zal Koning zijn

Wij zingen samen

Prijs Hem  
Onze God is machtig  
Prijs Hem  
Wat Hij maakt is prachtig  
Prijs Hem  
Hij houdt alles overeind  
Zijn liefde kent geen eind  
Zijn liefde kent geen eind

**Zingen: Er is een verlosser (refrein)**

Dank u, o mijn Vader,  
u gaf uw eigen Zoon,  
uw Geest als hulp voor ons totdat,  
het werk op aarde is gedaan.

**Bijbellezing: 1 Korintiërs 15:1-5**

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen.

**Luisterlied: Omgeeft (LEV)**

**Preek door Henk Stoorvogel**

Thema: De derde dag

## **Luisterlied: Zoon van God (LEV)**

### **Gebed**

### **Collecte**

*Help je ons mee met het uitzenden van de kerkdiensten bij Groot Nieuws Radio?  
Word dan vriend voor € 7,50 per maand of geef een eenmalige gift via onze website  
of via Tikkie. Op de laatste pagina van de liturgie lees je meer over alle  
mogelijkheden. Hartelijk dank voor je bijdrage!*

### **Zingen: Hoop van de volken**

*Jezus, hoop van de volken,  
Jezus, trooster in elk verdriet;  
U bent de bron van hoop die God ons geeft.*

*Jezus, licht in het duister,  
Jezus, waarheid die overwint;  
U bent de bron van licht die in ons leeft.*

*U overwon in elke nood,  
U brak de banden  
Van de dood.*

*U bent de hoop  
In ons bestaan.  
U bent de rots  
Waarop wij staan.  
U bent het licht  
Waardoor de wereld God kan zien.*

*U won van de dood,  
Droeg onze pijn.  
Nu mogen wij  
Dicht bij U zijn.  
Jezus de hoop,  
Levend in ieder die gelooft.  
Heer, ik geloof..*

### **Zegen**

### **Zingen: U zij de glorie**

*U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen,  
Daald' een engel af,  
Heeft de steen genomen  
Van 't verwonnen graf.  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.*

*Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Weest dan volk des Heren,  
Blijd' en welgezind,  
En zegt telkenkere: Christus overwint!  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.*

*Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In zijn godd'lijk wezen  
Is mijn glorie groot,  
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.*

### **Vragen over de dienst?**

Na de dienst is er een nabespreking met Henk Stoorvogel. Stel jouw vraag via [www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst](http://www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst) of via WhatsApp: 0627065112.

### **Volgende week**

Zondag 12 april is er om 10:00 uur weer een live kerkdienst bij Groot Nieuws Radio, waarin ds. Mirjam Kollenstaart zal spreken. De band LEV is er ook weer bij om de aanbidding te leiden. Van harte uitgenodigd!

## Maak deze kerkdiensten mogelijk

Vandaag hebben we samen een mooie kerkdienst mogen beleven. Dit initiatief starten we als Groot Nieuws Radio in een tijd waarin veel kerken geen reguliere diensten kunnen houden. Dit project hebben we niet opgenomen in onze begroting. Wil je deze kerkdiensten mogelijk maken? Dat kan op verschillende manieren!

- 1) **Word vriend van Groot Nieuws Radio** en steun maandelijks ons werk. Meld je aan via [www.grootnieuwsradio.nl/vriend](http://www.grootnieuwsradio.nl/vriend) en ontvang een mooi welkomstcadeau!
- 2) **Geef een eenmalige gift via iDeal of Tikkie**. Ga naar [www.grootnieuwsradio.nl/gift](http://www.grootnieuwsradio.nl/gift) of scan met je smartphone de QR-code op deze pagina.

Hartelijk dank!



*Je kan ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL29RABO0319001008  
t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio o.v.v. kerkdienst.*