

## **Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio**

Zondag 19 april 2020 om 10:00 uur

**Opgewekt leven**, dat is het thema deze ochtend in de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. Fijn dat je er weer bij bent, verbonden via YouTube, Facebook of een van de andere kanalen van Groot Nieuws Radio. Voorganger is ds. Mirjam Kollenstaart. De band LEV leidt de aanbidding in deze dienst. Gezegende zondag!

### **Welkom**

### **Votum en groet**

#### **Zingen: Herder van mijn hart (LEV)**

*Mijn goede Herder is de Heer*

*Ik leef van al zijn goedheid*

*Wat zoek of wens ik dan nog meer?*

*In elke nood voorziet Hij*

*In elke nood voorziet Hij*

*Waar levend water altijd ruist*

*daar vind ik ware vrijheid*

*In groene velden rust ik uit*

*en hemels eten sterkt mij*

*Heer voor eeuwig, Herder van mijn hart*

*Steeds aanwezig, liefde van mijn ziel*

*Op de hoogste berg of in het diepste dal*

*Mijn Herder is altijd bij mij*

*Mijn Herder is altijd bij mij*

*Ik dwaalde af en raakte vast*

*Hij zocht mij op en vond mij*

*Hij heeft me veilig thuisgebracht*

*en elke wond verzorgt Hij*

*Het doodse dal vrees ik niet meer  
ook daar bent U, vlak naast mij  
U troost en ondersteunt mij, Heer  
U geeft me moed en draagt mij*

*Heer voor eeuwig, Herder van mijn hart  
Steeds aanwezig, liefde van mijn ziel  
Op de hoogste berg of in het diepste dal  
Mijn Herder is altijd bij mij  
Mijn Herder is altijd bij mij*

*Oh, halleluja! Halleluja!  
Oh, halleluja! Halleluja!*

*Heer voor eeuwig, Herder van mijn hart  
Steeds aanwezig, liefde van mijn ziel  
Op de hoogste berg of in het diepste dal  
Mijn Herder is altijd bij mij  
Mijn Herder is altijd bij mij*

*En glijdt mijn laatste dag voorbij  
dan zie ik al Uw goedheid  
en klinkt mijn lied in eeuwigheid  
daar in Uw huis, voor altijd  
Dan ben ik thuis, voor altijd*

### **Gebed**

#### **Zingen: Tienduizend redenen**

*De zon komt op, maakt de morgen wakker  
Mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
Laat mij nog zingen als de avond valt.*

#### **Refrein:**

*Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit,  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.*



*Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,  
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.*

*(refrein)*

*En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
Mijn adem stukt en mijn einde komt,  
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,  
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.*

*(refrein 2x)*

*Verheerlijk Zijn heilige Naam.  
Verheerlijk Zijn heilige Naam.*

**Zingen: Wees mijn verlangen**

*Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,  
Leer mij U kennen in vreugde en smart.  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;  
Wakend of slapend, vervuld van uw licht.*

*Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,  
Dat ik in U blijf en U in mij Heer,  
U als mijn Vader en ik als uw kind  
Dat in uw armen geborgenheid vindt,  
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,  
Maak mij tot machtige daden bereid.*

*Wees als een burcht, als een toren van kracht,  
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.  
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:  
Bij U te wonen is al wat ik wens,  
Met als beloning dat ik op U lijk;  
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.*





*Hemelse Koning, die het kwaad overwon,  
Als ik daar kom in het licht van uw zon,  
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.  
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.*

**Zingen: Als een hert dat verlangt**

*Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.*

*U alleen bent mijn kracht, mijn schild,  
aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.*

**Bijbellezing: Matteüs 28:8-10**

*Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: 'Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.'*

**Luisterlied: U bent hier en het is goed**

*Weten bij U te horen doet ons goed  
Het draagt ons door de dagen,  
is een deken in de nacht  
Het is vrede met het leven  
Het is leven in Uw kracht*

*Weten bij U te horen doet ons goed  
geeft rust in doen en denken,  
is een houvast in de tijd  
Het geeft ritme aan het leven  
Het geeft hoop en zekerheid*





*Jezus, U bent goed  
Elke dag begint met U  
Wat een mens ook wil of doet  
elke dag begint met U  
U bent hier en het is goed*

*Weten bij U te horen doet ons goed  
geeft richting aan ons leven  
Wijst de weg als een kompas  
Het is één ding zeker weten  
het wordt mooier dan het was*

*Jezus, U bent goed  
Elke dag begint met U  
Wat een mens ook wil of doet  
elke dag begint met U  
U bent hier en het is goed*

*U geeft elke dag nieuwe liefde  
U geeft ons meer dan genoeg*

*Jezus, U bent goed  
Elke dag begint met U  
Wat een mens ook wil of doet  
elke dag begint met U  
U bent hier en het is goed*

**Preek door ds. Mirjam Kollenstaart**

*Thema: Opgewekt leven*

**Luisterlied: Dansen in de regen**

**Gebed**



### **Zingen: God van licht**

*In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.*

*In uw liefde reist U mee.*

*U bent de rust als het stormt op zee.*

*U bent de rust als het stormt op zee.*

*In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.*

*In uw liefde reist U mee.*

*U bent de rust als het stormt op zee.*

*U bent de rust als het stormt op zee.*

#### *Refrein:*

*God van licht, wees mijn gids.*

*Leid mij door het donker,*

*ik vertrouw op U.*

*God van licht, wees mijn gids.*

*Leid mij door het donker*

*veilig naar de kust, waar U woont.*

*Waar U woont, waar U woont, waar U woont.*

*Storm en golven vrees ik niet.*

*In de morgen zing ik mijn lied.*

*In uw liefde reist U mee.*

*U bent de rust als het stormt op zee.*

*U bent de rust als het stormt op zee.*

*U schijnt feller, dan de sterren.*

*Heer, U leidt ons door de storm.*

### **Zegen**

## Vragen over de dienst?

Na de dienst is er een nabespreking met ds. Mirjam Kollenstaart. Stel jouw vraag via [www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst](http://www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst) of via WhatsApp: 0627065112.

## Volgende week

Zondag 26 april is er om 10:00 uur weer een live kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. Ds. Ron van der Spoel zal spreken en Sela zorgt voor de muzikale begeleiding. Kijk of luister je dan weer mee? Van harte welkom!

## Maak deze kerkdiensten mogelijk

Vandaag hebben we samen een mooie kerkdienst mogen beleven. Dit initiatief starten we als Groot Nieuws Radio in een tijd waarin veel kerken geen reguliere diensten kunnen houden. Dit project hebben we niet opgenomen in onze begroting. Wil je deze kerkdiensten mogelijk maken? Dat kan op verschillende manieren!

- 1) **Word vriend van Groot Nieuws Radio** en steun maandelijks ons werk. Meld je aan via [www.grootnieuwsradio.nl/vriend](http://www.grootnieuwsradio.nl/vriend) en ontvang een mooi welkomstcadeau!
- 2) **Geef een eenmalige gift via iDeal of Tikkie**. Ga naar [www.grootnieuwsradio.nl/gift](http://www.grootnieuwsradio.nl/gift) of scan met je smartphone de QR-code op deze pagina.

Hartelijk dank!

*Je kan ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL29RABO0319001008  
t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio o.v.v. kerkdienst.*

