

## **Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio**

Zondag 26 april 2020 om 10:00 uur

**Welkom bij de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio.** Deze zondagochtend verwelkomen we Ron van der Spoel. Hij zal spreken over het thema 'Zie mijn wonden'. De band Sela verzorgt de muzikale begeleiding. Gezegende dienst!

### **Welkom**

### **Votum en groet**

#### **Zingen: Psalm 84:1 (uit het Liedboek voor de Kerken)**

*Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.*

### **Gebed**

#### **Zingen: Breng ons samen**

*U roept ons samen als kerk van de Heer,  
Verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.*

*Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
Die alles gelooft en verdraagt.*

*Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.*

*Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.*

*U roept ons samen voor Woord en gebed,  
Als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
Gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
Om samen uw kerk en van Christus te zijn.*

*Wij belijden één geloof en één Heer;  
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één!*

**Zingen: O kom nu en jubel**

*O, kom nu en jubel,  
breng dank aan de Heer en  
juich voor de rots van ons heil.  
O, kom voor zijn aangezicht,  
breng hem eer.  
Verheug hem met snarenspeel.*

*Want de Heer is een groot God  
en de koning van alles wat leeft.  
Want de Heer is een groot God  
en de koning van alles wat leeft.*

### **Zingen: Mijn toevlucht**

*De Heer is je schild en bevrijder,  
de redder die niet van je wijkt.  
Onder zijn vleugels ben je veilig.  
Zijn wieken beschermen.  
Zijn trouw is een veilig schild.*

*In Gods nabijheid is geen angst meer  
voor de plaag van de dag.  
Jou zal niets overkomen;  
open je ogen  
en zie dat het kwaad vergaat.*

*Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont  
en overnacht in zijn schaduw,  
zegt tegen de Heer:  
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.  
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.*

*Als je mag wonen bij de Hoogste  
ben je veilig voor het kwaad.  
Engelen zullen je dragen.  
Je zult je niet stoten,  
maar vertrapt de tegenstand.*

*Ik bevrijd wie mij liefheeft  
en bescherm wie mij kent.  
Roep je mij aan, ik geef antwoord.  
In de nood ben ik bij je  
en bevrijd je van angst.  
Ik zal roem en overvloed geven.  
Ik zal je redding zijn.  
Ik zal je redding zijn.*

### **Bijbellezing: Johannes 20: 24-29 (Nieuwe Bijbelvertaling)**

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam.

Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.' Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun bidden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, en daarna richtte hij zicht tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

#### **Zingen: God van leven**

*Wat is mijn diepste hoop en troost?*

*Dat U mij redt, zelfs van de dood.*

*Of ik nu leef of sterf, ik ben*

*Uw eigendom, door U gekend.*

*Wat stof is zal tot stof vergaan,*

*Maar met U mag ik verder gaan.*

*In leven, sterven en altijd*

*Ben ik in Uw aanwezigheid.*

*God van leven, eeuwig leven,*

*In de nood bent U nabij.*

*Jezus, leven van mijn leven,*

*Mijn verlosser leeft in mij.*

*Ik weet dat Jezus Christus leeft,*

*Die zelf mijn dood verslagen heeft.*

*De laatste vijand is niet meer.*

*Ik ben voor eeuwig van mijn Heer.*

*God van leven, eeuwig leven,*

*In de nood bent U nabij.*

*Jezus, leven van mijn leven,*

*Mijn verlosser leeft in mij.*



*God van leven, eeuwig leven,  
In de nood bent U nabij.  
Jezus, leven van mijn leven,  
Mijn verlosser leeft in mij.  
Mijn verlosser  
Mijn verlosser leeft in mij*

**Preek door ds. Ron van der Spoel**

Thema: Raak mijn wonden aan

**Luisterlied: Zie hoe Jezus lijdt voor mij**

*Zie hoe Jezus lijdt voor mij,  
aan het kruis de dood nabij.  
Die voor mij het oordeel draagt;  
Hij die tot zonde wordt gemaakt.  
Wat een offer - Hij voor mij!  
Wie wil worden zoals Hij?  
Zoveel pijn, ongerechtigheid,  
is op Hem die voor mij strijdt.*

*Zie hoe Jezus biddend strijdt  
met de pijn, verlatenheid.  
Zo alleen, verwond roept Hij:  
Mijn God, waarom verlaat U mij?  
Zie wat Jezus heeft gedaan;  
in zijn lijden heeft doorstaan.  
Zoveel liefde verwondert mij;  
niemand heeft zo lief als Hij.*

*Als de Heer zijn leven geeft  
vlucht de dag, de aarde beeft.  
Zelfs de dood verliest haar macht  
als Jezus roept: het is volbracht!  
Waarlijk Hij is Zoon van God,  
die voor ons gekruisigd wordt.  
Door zijn wonden genezen wij;  
in zijn dood maakt Hij ons vrij.*



Heel de schepping slaakt een zucht;  
zij ontwaakt, het duister vlucht.  
Jezus leeft, is opgestaan;  
Hij roept ons uit de dood vandaan.  
Juich, want Hij, mijn Here leeft!  
Hij die overwonnen heeft.  
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;  
nooit van God verlaten zijn.  
Juich want Hij, mijn Here leeft!  
Hij die ons de toekomst geeft.  
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;  
nooit van God verlaten zijn.

### **Gebed**

#### **Zingen: Ik leef**

*Ik leef door te sterven,  
Door Jezus' weg te gaan.  
Ik leef door met Jezus op te staan.  
Ik leef door te sterven,  
Door Jezus' weg te gaan.*

*Ik leef door met Jezus op te staan.  
Hij vraagt ons Hem te volgen.  
Ik ga Hem achterna.  
Zijn weg leidt naar het leven,  
Maar ook langs Golgotha.  
Daar leer ik los te laten,  
Zoals Jezus heeft gedaan.  
Daar sterft mijn oude mens,  
Om met Hem weer op te staan.*

*Ik leef door te sterven,  
Door Jezus' weg te gaan.  
Ik leef door met Jezus op te staan.*

*Ik leef door te sterven,  
Door Jezus' weg te gaan.  
Ik leef door met Jezus op te staan.*



Voor Hem is heel mijn leven,  
Ik leg het voor Hem neer.  
Wat heb ik te verliezen?  
Mijn rijkdom is de Heer!  
Ik volg met open handen  
En ontvang wat Hij mij geeft.  
Zo sterf ik aan mezelf,  
Omdat Jezus in mij leeft.

Ik leef door te sterven,  
Door Jezus' weg te gaan.  
Ik leef door met Jezus op te staan.

Ik leef door te sterven,  
Door Jezus' weg te gaan.  
Ik leef door met Jezus op te staan.

Ik leef, ik leef.  
Ik leef, ik leef.  
Ik leef, ik leef.

### **Zegen**

**Zingen: Toekomst vol van hoop**  
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.



*U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.*

*U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.*

### **Vragen over de dienst?**

Na de dienst is er een nabespreking met ds. Ron van der Spoel. Stel jouw vraag via [www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst](http://www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst) of via WhatsApp: 0627065112.

### **Volgende week**

Ook komende weken kun je op zondagochtend om 10:00 uur meekijken en -luisteren naar de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. Zondag 3 mei spreekt Orlando Bottenbley over 'Leven vanuit de schatkamer van God'. Op zondag 10 mei spreekt Wilkin van de Kamp over 'Hij gelooft in mij'. De band Sela zal in deze diensten de muzikale begeleiding verzorgen. Van harte welkom!

### **Maak deze kerkdiensten mogelijk**

In deze tijd waarin kerken geen reguliere diensten kunnen houden, organiseert Groot Nieuws Radio kerkdiensten via de radio, YouTube en Facebook. Dit project hebben we niet opgenomen in onze begroting. Help je ons mee om deze diensten mogelijk te maken? Dat kan op verschillende manieren:

- 1) **Word vriend van Groot Nieuws Radio** en steun maandelijks ons werk. Meld je aan via [www.grootnieuwsradio.nl/vriend](http://www.grootnieuwsradio.nl/vriend) en ontvang een mooi welkomstcadeau!
- 2) **Geef een eenmalige gift via iDeal of Tikkie**. Ga naar [www.grootnieuwsradio.nl/gift](http://www.grootnieuwsradio.nl/gift) of scan met je smartphone de QR-code op deze pagina.

*Je kan ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL29RABO0319001008  
t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio o.v.v. kerkdienst.*

