

## **Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio**

Zondag 3 mei 2020 om 10:00 uur

**Goedemorgen!** Fijn dat je deze zondagochtend kijkt of luistert naar de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. We wensen je een gezegende dienst toe! Ds. Orlando Bottenbley spreekt deze morgen over het thema 'Leven vanuit de schatkamer van God'. De band Sela verzorgt de muzikale begeleiding

### **Welkom**

#### **Zingen: Votum en groet**

*Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.*

*Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.*

*Genade en vrede van God de Vader.*

*Door Jezus Zijn zoon Immanuel.*

*Hij wacht met zijn Geest in ons.*

*Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.*

*Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.*

*Genade & vrede van God de Vader.*

*Door Jezus Zijn zoon Immanuel.*

*Hij woont met Zijn Geest in ons.*

*Halleluja, halleluja, amen.*

*Halleluja, halleluja, amen.*

*Halleluja, halleluja, amen.*

*Halleluja, halleluja, amen, amen.*

### **Gebed**

#### **Zingen: Laat ons samen een zijn**

*Heer, U bent één: El Elohim,*

*Als God de Vader, Zoon en Geest.*

*U laat volmaakte eenheid zien,*

*Die er altijd is geweest.*

*Drieëinig God, U maakt ons één,  
U brengt ons samen, U alleen,*

*Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk  
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;*

*Niemand is minder, niemand meer;  
Wij zijn gegeven aan elkaar  
Door Jezus Christus onze Heer,  
Die ons lief heeft en aanvaardt.*

*Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk  
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;*

*Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk  
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;*

**Zingen: Glorie heeft een naam**

*Wie wordt niet stil van het heelal?  
Zo weids en zonder grenzen,  
volmaakt geordend, overal,  
een raadsel voor de mensen.  
Dit wonder spreekt van God alleen,  
in hem zijn alle dingen één.*

*Wie wordt niet stil van hoe God zelf  
zijn liefde maar blijft geven?  
Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt  
wie achter zijn gebleven.  
Glorieus in tederheid,  
de grote Maker heel dichtbij.*

*En al die glorie heeft een Naam.  
Glorie heeft een Naam;  
een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus Christus bovenaan.  
Glorie heeft een Naam.*

Wie wordt niet stil van hoe Hij stierf,  
de Schepper zonder adem?  
Van hoe Hij zo de macht verwierf,  
als Koning van genade.  
De dood verslikt zich in zijn naam,  
de Zoon van God is opgestaan.

Jezus, Jezus.  
Een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus, Jezus.  
Jezus Christus bovenaan.

Uw naam  
Er is vrede in Uw naam.  
Er is vrede in Uw naam.  
Jezus, Jezus, Jezus.

Er is leven in Uw naam.  
Er is leven in Uw naam.  
Jezus, Jezus, Jezus.

Er is vrijheid in Uw naam.  
Er is vrijheid in Uw naam.  
Jezus, Jezus, Jezus.

**Zingen: Verborgene Rijkdom**

Het lag begraven in de diepte,  
Verborgene rijkdom in de grond.  
Een schat van ongekende waarde,  
Voor degene die hem vond.

Hij lag begraven in de diepte,  
Als mensenzoon en Zoon van God.  
Hij wees de weg naar ware rijkdom,  
Die in Hem gevonden wordt.

*Wat verborgen was, is bekend gemaakt,  
Gods geheimenis is ons leven waard.  
Wie naar Jezus zoekt en gevonden wordt,  
Vindt vreugde in de schatten van de hemel,  
Bij onze God.*

*Het lijkt onzichtbaar en verborgen,  
Maar ligt nu binnen ons bereik.  
Wie durft er alles op te geven  
Voor het hemels Koninkrijk?*

**Preek door ds. Orlando Bottenbley**

Thema: Leven vanuit de schatkamer van God  
Deze Bijbelteksten komen voorbij in de preek:

**2 Petrus 1:1-2**

*Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus.  
Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en  
van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof  
hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede, in  
overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.*

**Romeinen 8:32**

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?

**Judas 1:3**

Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen, maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.

**Luisterlied: Jezus liefde voor mij**

*Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.  
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.  
U heeft mij in liefde aanvaard,  
Die mijn hart veranderd heeft.  
U heeft mij rechtvaardig verklaard,  
Wat mij rust en vrede geeft.*

Al wat ik ben,  
Dank ik aan Hem:  
Aan Jezus' liefde voor mij.  
Zolang ik besta,  
Volg ik Hem na;  
Krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.  
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:  
Dat mijn hart U niet bedroeft.  
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:  
Uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.  
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,  
Die mijn hart veroverd heeft.  
U bent mijn bewondering waard:  
U bent alles waar ik voor leef!

## **Gebed**

### **Zingen: Een woord is genoeg**

Jezus, wij richten heel ons hart op U.  
Naar wie anders kunnen wij gaan?  
Help ons, wij zijn nergens zonder U.  
Wees bewogen en raak ons aan.

Zie ons hopen, hoor ons bidden,  
doe een wonder in ons midden.

Jezus, één woord is genoeg.

Zie ons hopen, hoor ons bidden,  
doe een wonder in ons midden.

Jezus, één woord is genoeg.

Spreek Heer, uw woord is genoeg.

*Jezus, wij brengen elke last bij U;  
ons gebroken, kwetsbaar bestaan.  
Heel ons, herstel wie wacht op U.  
Wij zijn zwak, Heer.  
Raakt U ons aan.*

*Sterk ons aarzelend geloof,  
onze haperende hoop.  
Wij zien biddend naar U uit.  
Strek uw hand genezend uit.*

### **Zegen**

#### **Zingen: God is overal**

*Vader God, hier bij ons,  
God is overal.*

*Bron van leven op de aarde,  
God is overal.*

*In al wat groeit en al wat ademt,  
God is overal.*

*In wat er was en wat er komt,  
God is overal.*

*Hoogste Heer, U bent de maker.  
Heel de schepping draagt uw naam.  
Heer van de hemel, Heer van de aarde,  
in uw hand ligt ons bestaan.  
Goede God, aan U de eer.  
U bent de hoogste Heer.*

*Zoon van God, hier bij ons,  
God is overal.*

*In open ogen en zachte handen,  
God is overal.*

*In de liefde voor de ander,  
God is overal.*

*In wat er was en wat er komt,  
God is overal.*

*Geest van God, hier bij ons,  
God is overal.  
Bron van troost en wijze woorden,  
God is overal.  
Trouwe vriend in zware stormen,  
God is overal.  
In wat er was en wat er komt,  
God is overal.*

## **Nabespreking**

Tot 11:30 uur een nabespreking met ds. Orlando Bottenbley. Reageren op de dienst kan via [www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst](http://www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst) of via WhatsApp: 0627065112.

## **Volgende week**

Zondag 10 mei spreekt Wilkin van de Kamp over het thema 'Hij gelooft in mij?' De band Sela verzorgt de muzikale begeleiding. De dienst is vanaf 10:00 uur te volgen via Groot Nieuws Radio, YouTube en Facebook.

## **Maak deze kerkdiensten mogelijk**

In deze tijd waarin kerken geen reguliere diensten kunnen houden, organiseert Groot Nieuws Radio kerkdiensten via de radio, YouTube en Facebook. Dit project hebben we niet opgenomen in onze begroting. Help je ons mee om deze diensten mogelijk te maken? Dat kan op verschillende manieren:

- 1) **Word vriend van Groot Nieuws Radio** en steun maandelijks ons werk. Meld je aan via [www.grootnieuwsradio.nl/vriend](http://www.grootnieuwsradio.nl/vriend) en ontvang een mooi welkomstcadeau!
- 2) **Geef een eenmalige gift via iDeal of Tikkie**. Ga naar [www.grootnieuwsradio.nl/gift](http://www.grootnieuwsradio.nl/gift) of scan met je smartphone de QR-code op deze pagina.

*Je kan ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL29RABO0319001008  
t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio o.v.v. kerkdienst.*

