

## **Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio**

Zondag 24 mei 2020 om 10:00 uur

**Goedemorgen!** Fijn dat je kijkt of luistert naar de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio, we heten je van harte welkom. Matthijs Vlaardingerbroek zal deze ochtend spreken. En Eline Bakker en haar band leiden de aanbidding. Gezegende dienst!

### **Welkom**

#### **Zingen: Hoop in leven en in dood**

*Wie troost in leven en in dood?*

*Christus zelf! Christus zelf!*

*Wat geeft ons zekerheid en hoop?*

*Wij zijn nu zijn eigendom.*

*Wie houdt ons leven in zijn hand?*

*Wat is ooit sterker dan Zijn plan.*

*Wie houdt ons vast – tot aan het eind?*

*Zijn liefde houdt ons overeind.*

#### Refrein:

*O zing halleluja!*

*Eén hoop leeft voor eeuwig.*

*O, zing halleluja!*

*Jezus Christus, word verhoogd;*

*Hoop in leven en in dood!*

*Welk woord kalmeert de bangste ziel?*

*God is goed! God is goed!*

*Waarin kan ik zijn goedheid zien?*

*Bovenal in Jezus' bloed.*

*Wie staat er boven storm en angst,*

*leert ons geloven, desondanks?*

*Wie stuurt de stroming die ons stuwt*

*naar vaste wal, naar Jezus toe?*

Wat zingen wij tegen de dood?  
Christus leeft! Christus leeft!  
Waarmee wordt ons geloof beloond?  
Eeuwig leven, dicht bij Hem,  
Hij wekt ons op, als Hij verschijnt,  
zonde en dood zijn dan voorbij;  
een feest vol vreugde, zonder eind:  
bij Christus zijn in eeuwigheid!

### **Gebed**

#### **Zingen: Abba**

*U bent een Vader die zingt en juicht over ons  
Uw ogen vol trots en trouw zijn op ons  
Nog voor ons bestaan ging Uw hart naar ons uit  
En Uw liefde laat ons nooit meer los  
U bent een Vader die zingt en juicht over ons*

*U bent een Vader die zingt en juicht over ons  
Uw ogen vol trots en trouw zijn op ons  
Nog voor ons bestaan ging Uw hart naar ons uit  
En Uw liefde laat ons nooit meer los  
U bent een Vader die zingt en juicht over ons*

*Abba, onze Vader  
Abba, wij zijn van U*

*U bent een Vader die zingt en juicht over ons  
U neemt ons bij de hand en danst met ons  
Niets in ons bestaan zal u ooit ontgaan  
Uw liefde laat ons nooit meer los  
U bent een Vader die zingt en juicht over ons*

*Abba, onze Vader  
Abba, wij zijn van U  
Abba, onze Vader  
Abba, wij zijn van U*

*U vond ons verloren in slavernij  
Uw liefde greep in en U kocht ons vrij  
Met alles wat in ons is roepen wij nu: 'Abba'*

*Dichtbij Uw hart, terug van weggeweest  
Komen wij thuis bij Uw welkomstfeest  
Met alles wat in ons is roepen wij nu: 'Abba'*

*Bij U verdwijnt onze onzekerheid  
En vinden wij onze identiteit  
Met alles wat in ons is roepen wij nu: 'Abba'*

*Nu zijn wij van U en U bent van ons  
En dat staat vast wat ons ook overkomt  
Met alles wat in ons is roepen wij nu: 'Abba'*

*Abba, onze Vader  
Abba, wij zijn van U  
Abba, onze Vader  
Abba, wij zijn van U*

*Wij zijn Uw kinderen  
Zonen en dochters van de Allerhoogste  
Dank U, Vader  
Dank U, Vader  
Dank U, Vader  
Abba, onze Vader  
Abba, wij zijn van U*

**Zingen: Vader, U bent goed**  
*Op elk moment van mijn leven,  
In voor of tegen spoed  
Aanbid ik U mijn Jezus  
En dank U voor Uw bloed*

*Ik vind kracht in U mijn Vader  
Als ik heel dicht bij U bent.  
Mijn hart en mijn gedachten,  
Worden warm als ik bedenk*



Vader U bent goed,  
U bent heilig,  
U bent liefde.  
Jezus U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
En ik zing met heel mijn hart  
Ik hou van U

Op elk moment van mijn leven,  
Bij dag en bij nacht,  
Wil ik Uw woorden lezen,  
En dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,  
In de regen in de kou,  
Wil ik schuilen in Uw vrede,  
Wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed,  
U bent heilig,  
U bent liefde.  
Jezus U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
En ik zing met heel mijn hart  
Ik hou van U  
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
En ik zing met heel mijn hart  
Ik hou van U

**Zingen: Neem mijn leven laat het Heer**

Neem mijn leven, laat het Heer  
toegewijd zijn aan Uw eer  
Neem mijn uren en maak ze nu  
tot een stroom van lof voor U  
tot een stroom van lof voor U



Neem mijn leven, neem mijn leven, neem mijn leven



*Neem mijn zilver en mijn goud  
Geef dat ik niets achterhoud  
Neem mijn kennis en verstand  
Neem mijn leven in Uw hand  
Neem mijn leven in Uw hand*

*Neem mijn leven, neem mijn leven, neem mijn leven*

*Neem mijn liefde daarmee, Heer  
Leg ik 't laatste voor U neer  
Neem mijzelf: ik wil voortaan  
Als Uw kind door t'leven gaan  
Als Uw kind door het leven gaan*

*Neem mijn leven, neem mijn leven,  
Neem mijn leven, o Heer.*

**Bijbellezing: Marcus 4:35-41 (NBV)**

*Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: 'Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?' Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?' Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is hij tocht, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?'*

**Zingen: Verberg mij nu (Stil)**

*Verberg mij nu,  
onder Uw vleugels Heer.  
Houd mij vast,  
in Uw sterke hand.*

*Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed,  
dan word ik stil, U bent mijn God.*



*Vind rust mijn ziel,  
in God alleen.  
Ken Zijn kracht,  
vertrouw Hem en wees stil.*

*Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed,  
dan word ik stil, U bent mijn God*

*Vader, U bent sterker dan de vloed,  
dan word ik stil, U bent mijn God,  
dan word ik stil, U bent mijn God.*

### **Preek door Matthijs Vlaardingerbroek**

Thema: De storm op het meer

### **Luisterlied: Prins van de Vrede**

#### **Gebed**

#### **Zingen: No Longer Slaves**

*You unravel me, with a melody  
You surround me with a song  
Of deliverance, from my enemies  
Till all my fears have gone  
I'm no longer a slave to fear  
I am a child of God*

#### Refrein:

*I'm no longer a slave to fear  
I am a child of God*

*From my mothers womb  
You have chosen me  
Love has called my name  
I've been born again, into a family  
Your blood flows through my veins*

*I am surrounded  
By the arms of the father  
I am surrounded  
By songs of deliverance*

*We've been liberated  
From our bondage  
We're the sons and the daughters  
Let us sing our freedom*

*You split the sea  
So I could walk right through it  
My fears were drowned in perfect love  
You rescued me and I  
Stand and sing  
I am child of God*

*You split the sea  
So I could walk right through it  
You drowned my fears in perfect love  
You rescued me and I will  
Stand and sing  
I am child of God, yes I am  
I am child of God  
I am child of God, yes I am  
I am child of God, full of faith, yes  
I am child of God  
I am child of God*

## **Zegen**

### **Zingen: De Zegen**

*De Heer zegent  
Beschermt jou  
Zijn nabijheid geeft Hij  
Genadig is Hij  
De Heer richt Zijn  
Oog op jou  
En geeft vrede*

*Amen, amen, amen  
Amen, amen, amen*

*Laat Zijn goedheid op jou stralen  
Meer dan duizend generaties  
Jouw familie en jouw kind'ren  
En hun kind'ren, en hun kind'ren*

*Zijn nabijheid, gaat voor jou uit  
En komt na jou en is naast jou  
En rondom jou, binnenin jou  
Hij is met jou, Hij is met jou*

*In de ochtend, in de avond  
In jouw komen en jouw weg gaan  
In jouw huilen, in jouw lachen  
Hij is voor jou, Hij is voor jou*

### **Nabespreking**

Tot 11:30 uur is er een nabespreking met Matthijs Vlaardingerbroek. Er is een mogelijkheid om jouw vraag te stellen, dat kan via [www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst](http://www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst) of via WhatsApp: 0627065112.

### **Volgende week**

We vieren Pinksteren volgend weekend tijdens de Digitale Pinksterconferentie. Het hele weekend kun je bij Groot Nieuws Radio afstemmen op samenkomsten en seminars. Meer informatie en het programma: [www.grootnieuwsradio.nl/pinksteren](http://www.grootnieuwsradio.nl/pinksteren)

*Op de volgende pagina lees je hoe je Groot Nieuws Radio kunt ondersteunen met een gift, zodat we deze kerkdiensten mogelijk kunnen maken.*



## Maak deze kerkdiensten mogelijk

In deze tijd waarin kerken geen reguliere diensten kunnen houden, organiseert Groot Nieuws Radio kerkdiensten via de radio, YouTube en Facebook. Dit project hebben we niet opgenomen in onze begroting. Help je ons mee om deze diensten mogelijk te maken? Dat kan op verschillende manieren:

- 1) **Word vriend van Groot Nieuws Radio** en steun maandelijks ons werk. Meld je aan via [www.grootnieuwsradio.nl/vriend](http://www.grootnieuwsradio.nl/vriend) en ontvang een mooi welkomstcadeau!
- 2) **Geef een eenmalige gift via iDeal of Tikkie**. Ga naar [www.grootnieuwsradio.nl/gift](http://www.grootnieuwsradio.nl/gift) of scan met je smartphone de QR-code op deze pagina.

*Je kan ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL29RABO0319001008 t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio o.v.v. kerkdienst. Hartelijk dank!*

