



Zondag

voor de **Vervolgde**
Kerk

Liturgie kerkdienst bij Groot Nieuws Radio

Zondag 7 juni 2020 om 10:00 uur

Goedemorgen! Na een prachtige Digitale Pinksterconferentie komen we deze zondagochtend weer opnieuw samen. Het is vandaag de Zondag voor de Vervolgde Kerk en daarom hebben we samen met Open Doors deze dienst voorbereid. Ds. Ron van der Spoel zal spreken. Marcel & Lydia Zimmer verzorgen de muzikale begeleiding.

Welkom

Zingen: Familie

*Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven,*

*en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.*

*En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.*

Gebed



Zingen: De vreugde van U is mijn kracht

*Dank U voor deze nieuwe dag
Die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
En uw genade keer op keer,
Iedere morgen, elke dag opnieuw.*

*U geeft mij vrede
Die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
Door uw Heilige Geest.*

*Ja, de blijdschap die U mij geeft,
Is meer dan de vreugde die de wereld heeft.
Als de zon schijnt en in de donkere nacht;
De vreugde van U is mijn kracht,
De vreugde van U is mijn kracht.*

Zingen: Mijn hulp is van U Heer

*Mijn hulp is van U, Heer,
Die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt,
Die niet sluimeren of slapen zal.*

*Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
Mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.*

*Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!*

Zingen: Fundament

*Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus' Naam*

*Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus' Naam*

*Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer
Hoogste Heer*

*Ook als de nacht mijn zicht vervaagt
Toont Hij zijn liefde die mij draagt
Al woeden stormen om mij heen
Mijn anker rust in Hem alleen
Mijn anker rust in Hem alleen*

*Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer
Hoogste Heer
Hij is Heer
Hoogste Heer*

*Wanneer Hij komt met luid geschal
Weet ik dat Hij mij kennen zal
Bekleed met zijn gerechtigheid
Ben ik van Hem in eeuwigheid*

Bijbellezing: 1 Koningen 1:16a

1 Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia, met de woorden: 'Ga je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen.' 2 Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden, 3 dat Achab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. 4 Toen koningin Izebel de profeten van de Heer liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. 5 Achab zei tegen Obadja: 'Ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muil dieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken.' 6 Ze amen ieder een deel van het land voor hun rekening: Achab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. 7 Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toe hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg: 'Bent U het, Elia, mijn heer?' 8 'Jazeker,' antwoordde Elia. 'Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt.' 9 Maar Obadja protesteerde: 'Dat zou mijn dood zijn! Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Achabs genade wilt overleveren?' 10 Zo waar de Heer, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester iet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. 11 En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? 12 Zodra ik van u wegga komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert naar ik weet niet waar, en als ik dan tegen Achab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. 13 Hebben ze nooit verteld, heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de Heer lieten uitmoorden? Dat ik honderd van hen een schuilplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijftig in een andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? 14 En nu wilt u dat ik mij meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden!' 15 Maar Elia antwoordde: 'Zo waar de Heer van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Achab mijn opwachting maken.' 16 Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam.

Zingen: Groot is trouw

*Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader
hemel en aarde schiep U tot uw eer.
U laat nooit gaan wat uw hand is begonnen
U houdt het vast, dat bewijst U steeds weer*

*Groot is uw trouw o Heer
Groot is uw trouw o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond
al wat ik nodig had hebt U gegeven
Groot is uw trouw o Heer
aan mij betoond*

*Vader van Abraham, Isaak en Jakob
Israëls God die hen leidt en bevrijdt
Sloot een verbond dat U nooit zult verbreken
want U bent trouw o Heer in eeuwigheid*

*Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar,
in elk seizoen van mijn leven o Heer
geeft U mij kracht en omgeeft mij met liefde
met heel mijn hart geef ik U alle eer*

Preek door ds. Ron van der Spoel

Thema: Geheime gelovigen

Luisterlied: Tot het einde van de tijd

*We heffen het kruis op, beeld van genade,
vaandel van ons geloof.
We klampen ons vast aan wat de Heer Jezus
ons in zijn woord belooft:*

*Ik ben bij je in het midden van de strijd.
Ik ben bij je tot het einde van de tijd.*

*We kijken naar Jezus die ons in alles
liefde heeft voorgeleefd.
We volgen zijn voorbeeld, delen de liefde
die Hij gegeven heeft.*

*Hij is bij ons in het midden van de strijd.
Hij is bij ons tot het einde van de tijd,
tot in eeuwigheid.*



*We kunnen niet zwijgen, niet stil blijven staan,
om alles wat Jezus voor ons heeft gedaan.
De Heilige Geest vuurt ons liefdevol aan
te blijven getuigen van Jezus' naam.*

*En kijkt het kwaad ons recht in de ogen,
is alle hoop vergaan,
we nemen ons kruis op in het vertrouwen
dat Jezus ons bij zal staan.*

*Hij is bij ons in het midden van de strijd.
Hij is bij ons tot het einde van de tijd.*

*U bent bij ons in het midden van de strijd.
U bent bij ons tot het einde van de tijd,
tot in eeuwigheid.*

Gebed

Collecte

Geef vandaag voor de toerusting van de kerk wereldwijd. Voor geheime gelovigen in Noord-Afrika via Open Doors en voor het toerusten van christenen in Nederland via Groot Nieuws Radio. Geef een gift via www.grootnieuwsradio.nl/opendoors of via Tikkie door deze QR-code te scannen.



Zingen: Houd vol

*Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar*



*Houd vol, houd vol
Hij laat niet los*

*Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna*

*Houd vol, houd vol
Hij laat niet los*

*God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen*

*En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan*

*Houd vol, houd vol
Hij laat niet los*

*God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen*

*Houd vol, houd vol
Hij laat niet los*

*God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen*

Zegen

Zingen: De Here zegent jou

*De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.*

*Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan je geven.*

*Hij zegent overvloedig,
vergroot je gebied.
Zijn hand zal je bewaren
in pijn en in verdriet*

*Hij opent je de hemel
Geeft regen voor je land
Hij zegent in genade
de werken van je hand.*

*De God nu van de vrede
Geeft je telkens weer
Zijn liefde en genade
Door Jezus onze Heer*

*Ontvang dan nu Zijn zegen,
zowel groot als klein,
zodat je in de wereld
tot zegening zult zijn.*



Nabespreking

Na de kerkdienst is er tot ongeveer 11:30 een nabespreking met ds. Ron van der Spoel en Maarte Dees, directeur van Open Doors Nederland. Stel je vraag via www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst of via WhatsApp: 0627065112.

Geef voor de collecte

Geef vandaag voor de toerusting van de kerk wereldwijd. Voor geheime gelovigen in Noord-Afrika via Open Doors en voor het toerusten van christenen in Nederland via Groot Nieuws Radio. Geef een gift via www.grootnieuwsradio.nl/opendoors of via Tikkie door deze QR-code te scannen.



Nacht van Gebed

De vervolgde kerk kan niet zonder ons gebed. Om die reden vindt komende vrijdagavond, 12 juni, de jaarlijkse Nacht van Gebed plaats. Samen met andere christenen kunt u vanaf 21:00 uur meebidden, via een livestream op de website van Open Doors. Van harte welkom! www.opendoors.nl/nacht