

Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio

Zondag 12 juli 2020 om 10:00 uur

Deze ochtend spreekt Henk Binnendijk over het thema 'De coronaproef' in de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. The Psalm Project verzorgt de muzikale begeleiding. We wensen je een goede, gezegende kerkdienst toe!

Welkom

Zingen: Prijs de Heer met blijde galmen (Psalm 146)

*Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft
hij die, door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft
die zijn hoop, in't hach'lijkst lot,
vestigt op de Heer, zijn God*

*Prijs de Heer met blijde galmen
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof
'k Zal zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof
'k Zal zolang ik 't licht geniet
Hem verhogen in mijn lied.*

*'t is de Heer van alle heren,
Sions God, geducht in macht
Die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid loof den Heer*

Gebed

Zingen: Hosanna

*Met ons lied, Heer,
Roept ons hart uit naar U, naar U alleen,
Vol verwachting, vol verlangen naar U.
U maakt ons één.*

*Als wij u zien, Heer,
Geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
In uw huis binnengaan.*

*Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding.
U zij de eer, aanbidding.*

*Hosanna, hosanna.
Kom met uw Geest, vernieuw ons.
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.*

*Met ons lied, Heer,
Keert ons hart zich naar U, naar U alleen.
U maakt harten die gebroken zijn heel.
U maakt ze één.*

*Als wij u zien, Heer,
Geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
In uw huis binnengaan.*

*Hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna.*

Zingen: Dit is mijn verlangen

*Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
Met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;
Alles wat ik vinden wil is in U.*



*Heer, ik geef U mijn hart,
Ik geef U mijn ziel;
Ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
Elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.*

Heer, doe uw wil in mij.

Zingen: Wacht op de Heer (Psalm 27)

*God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.*

*Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.*

*Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,
wees mij een gids die veilig mij geleidt.
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,
U die voor mij de weg al hebt bereid.*

*Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.*

*Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.*



*Wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.*

Bijbellezing: Exodus 16:4

De Heer zei tegen Mozes: 'Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef: ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden.'

Zingen: De kracht van Uw liefde

*Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde*

*Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.*

*Heer kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde*

*Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,*

*Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.*

Preek door Henk Binnendijk

Thema: De coronaproef

Luisterlied: Gebed om hulp (Psalm 86)

*Leer mij naar Uw wil te hand'len
laat mij in Uw waarheid wand'len
voeg mijn hele hart tesaam
Tot de vrees van Uwe naam*

*Heer mijn God ik zal U loven
Hef mijn hele hart naar boven
Ja Uw naam en majesteit
Loof ik tot in eeuwigheid*

*U bent groot en zo verheven
U doet wond'ren in ons leven
U bent God. Ja U alleen
vol van goedheid om ons heen*

*Heer U hebt mij aangenomen
Mij weer in het licht doen komen
Uit de diepten van de dood
Heer, Uw goedheid is zeer groot*

Gebed

Collecte

Zingen: Vader U bent goed

*Op elk moment van mijn leven,
In voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus
En dank U voor Uw bloed*

*Ik vind kracht in U mijn Vader
Als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
Worden warm als ik bedenk*

*Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U*

*Op elk moment van mijn leven,
Bij dag en bij nacht,
Wil ik Uw woorden lezen,
En dragen in mijn hart.*

*In de stormen van mijn leven,
In de regen in de kou,
Wil ik schuilen in Uw vrede,
Wil ik rusten in Uw trouw.*

Zegen

Zingen: Psalm 134

*Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.*

Nabespreking

Tot 11:30 uur is er een nabespreking met Henk Binnendijk. Heb je een vraag aan hem?
Stel je vraag via www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst of via WhatsApp: 0627065112.

Zomerkerkdiensten

Ook deze zomer kun je elke zondagochtend bij Groot Nieuws Radio luisteren en kijken naar een kerkdienst. De zomerkerkdiensten zenden we uit vanaf camping Het Beloofde Land in Voorthuizen en conferentiecentrum Het Brandpunt in Doorn. Sprekers zijn onder andere Gilbert Thera, Wilkin van de Kamp, Arie de Rover en Willem de Vink.

De eerste zomerkerkdienst is volgende week zondag. Otto de Bruijne zal in deze dienst spreken. Elise Mannah verzorgt de muzikale begeleiding.

Doe mee met de collecte

Vandaag mogen we deze kerkdienst uitzenden, maar ook doordeweeks willen we met Groot Nieuws Radio christenen aanmoedigen in hun geloof. Met muziek, verdiepende programma's en mooie gesprekken om jou toe te rusten op je plek waar je leeft, woont en werkt. Help mee om Groot Nieuws Radio mogelijk te maken!

Dat kan door vriend te worden voor € 7,50 per maand. Je ontvang dan een gratis welkomstcadeau! Ga naar www.grootnieuwsradio.nl/collecte

Het is ook mogelijk om een eenmalige gift te geven via iDeal of Tikkie. Ga naar www.grootnieuwsradio.nl/gift of scan met je smartphone de onderstaande QR-code.

Je kan ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL29RABO0319001008 t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio o.v.v. kerkdienst. Hartelijk dank!

